

# Spiegels



<b>ISBN10:</b>	9022321932
<b>Author:</b>	Bavo Dhooge
<b>Language</b>	Dutch
<b>Genre:</b>	Science Fiction
<b>Published:</b>	August 2007 by Manteau
<b>Goodreads Rating:</b>	3.21
<b>ISBN13:</b>	9789022321935
<b>Pages:</b>	200

[Spiegels.pdf](#)

[Spiegels.epub](#)

Ik kom dichterbij en sta nu op twee meter van de kofferbak. Net niet dicht genoeg om erin te kunnen kijken. De man telt zijn geld. De biljetten fluisteren in de tocht. 'Je hebt heel wat wisselgeld gekregen.' 'Jij hebt heel wat vragen, snotneus. Moet jij niet allang in bed liggen?' Het jaar 3113. Een stad in de toekomst, zonder toekomst. Het verkeer verloopt ondergronds door lange tunnels. De mensen werken in torenhoge gebouwen, met elkaar verbonden door kabelliften. Boven vliegen zeppelins die de stad bewaken.

De rivieren zijn overdekt met een glazen schild en door de mist blijft de verlichting ook overdag branden. Historische gebouwen zoals kerken en kathedralen worden met een stalen harnas beschermd tegen aanslagen en vandalisme. Mike Snow is vijftien en probeert te overleven in een wereld waarin alles twee keer wordt beleefd: eerst live en nadien in 'replayfiles' op het net. Wanneer Mike het bezoek krijgt van de mysterieuze Cora wil hij haar helpen om haar ontvoerde autistische broertje terug te vinden.

Het begin van een spannende zoektocht in een wereld waar niets is wat het lijkt en waar het verschil tussen mensen en klonen niet te merken is.